

Augustus 1914. België werd onverwacht overrompeld door de Eerste Wereldoorlog. De bevolking moest kiezen: vluchten of vechten.

Beeldend kunstenaar Franck Sonnemans en jeugdboekenschrijver Gerard Sonnemans lieten zich inspireren door deze ingrijpende gebeurtenissen. Ze tonen hun werk op de expositie 'Vluchten of Vechten' in Uden, de plaats waar duizenden Belgische vluchtelingen vier jaar lang asiel kregen.

24 maart - 18 april 2012



Gids bij de expositie 'Vluchten of Vechten'